

**Χαιρετισμός του Δημάρχου Καραβά Νίκου Χατζηστεφάνου  
στην εκδήλωση για τον εορτασμό των Εθνικών επετείων  
25<sup>ης</sup> Μαρτίου, 1821 και 1<sup>ης</sup> Απριλίου, 1955**

**Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών, 29 Μαρτίου, 2023**

Έντιμη κυρία Υπουργέ Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας,  
Πανοσιολογιότατε Επίσκοπε Νεαπόλεως,  
Εκπρόσωποι των Κομμάτων ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ,  
Κυρία Εκπρόσωπε της Πρεσβείας της Ελλάδος,  
Αξιότιμε κ. Διαπραγματευτή,  
Φίλοι Δήμαρχοι Στροβόλου και Λευκονοίκου,  
Κύριε Εκπρόσωπε του Δήμου Λαπήθου,  
Κύριοι Εκπρόσωποι  
του Αρχηγού της Αστυνομίας,  
της Αεροπορίας  
και του 256 ΤΠ,

Αγαπητέ κ. Έπαρχε Κερύνειας,  
Κυρία τέως Βουλευτής Κερύνειας,  
Φίλοι Τέως και Πρώην Δήμαρχοι Καραβά,  
Δημοτικοί Σύμβουλοι Καραβά,  
Αγαπητοί Κοινοτάρχες:

Μύρτου,  
Μότιδες  
Αγίου Αμβροσίου,  
και Καραβά

Πρόεδροι και τέως Πρόεδροι:  
των Σχολικών Εφορειών Καραβά και Λαπήθου,  
των Προσφυγικών Σωματείων Καραβά και Λαπήθου,  
του Ερυθρού Σταυρού Κερύνειας,  
της Νεολαίας και των Ναυτοπροσκόπων Καραβά,  
της χορωδίας «Η Φωνή της Κερύνειας»

Αγαπητά μέλη των ΔΣ του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών  
και των άλλων Οργανωμένων Συνόλων,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,  
Καραβιώτες και Καραβιώτισσες,

Εκ μέρους του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών σας καλωσορίζω στην  
εκδήλωση για τον εορτασμό των Εθνικών επετείων της 25<sup>ης</sup> Μαρτίου, 1821 και  
της 1<sup>ης</sup> Απριλίου, 1955.

Η παρουσία σας στην καθιερωμένη μας εκδήλωση είναι για μας τιμή και χαρά.

Ξεχωριστή τιμή αποτελεί για μας η παρουσία της συνεπαρχιώτισσας Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ. Αθηνάς Μιχαηλίδου, η οποία έθεσε την εκδήλωσή μας υπό την αιγίδα της.

Κυρία Υπουργέ,  
Σας καλωσορίζω ιδιαίτερα στο προσωρινή στέγη των Καραβιωτών στην προσφυγιά.

Καλωσορίζω - **επίσης** ιδιαίτερα - την εδώ παρουσία της Ελλάδος, δια της εκπροσώπου της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Κύπρο, Προξένου κυρίας Βαρβάρας Σεφεριάδου.

Από την ίδρυση του Δήμου Καραβά, στο τέλος του 19<sup>ου</sup> αιώνα, κι' ακόμα πιο πριν, οι Καραβιώτες τιμούσαν την επέτειο της γενέθλιας ημέρας του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους. Της ημέρας που οι αγωνάτιστοι αγωνιστές της Ελληνικής επανάστασης ξεσηκώθηκαν και αποτίναξαν τον Τούρκο δυνάστη.

Και όταν αργότερα - στις πρώτες δεκαετίες του 20<sup>ου</sup> αιώνα - οι συνδημότες μας έκτισαν με πολύ μόχθο την μεγαλοπρεπή εκκλησία μας στη μέση της κοινότητας, την αφιέρωσαν στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, κάνοντάς την το επίκεντρο των εθνικών εορτασμών.

Κάτω από την σκέπη της, κάθε 25 του Μάρτη, γιορτάζαμε τις Εθνικές Επετείους με δοξολογίες και ύμνους στην Υπέρμαχο Στρατηγό. Με τη μεγάλη μας εκκλησία χωμένη στις δάφνες και τα μερσίνια. Που ένωναν το άρωμα τους με το λιβάνι σε μια ατμόσφαιρα ευλαβική, πατριωτική και πανηγυρική μαζί.

Προστέθηκε στους εορτασμούς αυτούς η επέτειος της 1<sup>ης</sup> του Απρίλη του 1955, όταν ο Κυπριακός Ελληνισμός, με μπροστάρηδες τα νέα παιδιά της εποχής εκείνης, αγωνίστηκε για την απελευθέρωση της Κύπρου από τους Άγγλους αποικιοκράτες.

Τες δύο αυτές ιστορικές επετείους συνεχίζουμε να τιμούμε στην προσφυγιά και θα συνεχίσουμε να τις τιμούμε, μέχρι την ημέρα που θα μεταφέρουμε ξανά τον εορτασμό τους στην Ευαγγελίστρια.

Η σημερινή μας εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον λόχο εθελοντών του Καραβά που ιδρύθηκε και έδρασε το 1963 – 1964, πριν από τη δημιουργία της Εθνικής Φρουράς. Ένα ιστορικό γεγονός που πρώτη φορά φέρουμε στην επιφάνεια.

Η προσωπική μαρτυρία του Διοικητή του Λόχου Τεύκρου Χαρμαντά, θα μας μεταφέρει στην συγκλονιστική εκείνη περίοδο.

Διοργανωτής της εκδήλωσης, όπως έχει καθιερωθεί, είναι το Πολιτιστικό Ίδρυμα των Καραβιωτών, το οποίο ενσαρκώνει την ενότητα όλων των οργανωμένων συνόλων του Καραβά. Έχει σ' αυτό την ενεργό συμπαράσταση του Δήμου, του Προσφυγικού μας Σωματείου και τη συμμετοχή της Νεολαίας του Δήμου μας.

Με την ευκαιρία των Εθνικών επετείων θεωρώ καθήκον μου να επαναλάβω για ακόμα μια φορά, ότι θα συνεχίσουμε την αγωνιστική προσπάθεια, μέχρι την ημέρα που θα αξιωθούμε να επιστρέψουμε στα σπίτια και τη γη μας και θάμαστε πραγματικά Ελεύθεροι.

Το οφείλουμε στους προγόνους μας.  
Το χρωστούμε στα παιδιά μας.