

**Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Καραβά Δρ Νίκο Χατζηστεφάνου
στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής
της Φραντζέσκας Φραντζέσκου - Εμμανουήλ
«Η δική μου γη...»**

Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών, 9 Φεβρουαρίου 2019

Προσφώνηση.

Εκ μέρους του Δήμου Καραβά σας καλωσορίζω στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Φραντζέσκας Φραντζέσκου – Εμμανουήλ με τίτλο «Η δική μου γη...»

Συγχαίρω τον αγαπητή μας Φραντζέσκα για την πρώτη της ποιητική συλλογή και της εύχομαι καλή επιτυχία, τόσο σ' αυτήν την πρώτη, όσο και στις επόμενες ποιητικές συλλογές που είμαι βέβαιος ότι θα δημιουργήσει.

Γεννημένη στη Λάπηθο και μεγαλωμένη στον Καραβά η Φραντζέσκα, με γονείς από τις δύο αδελφές κωμοπόλεις, φέρει μέσα της την πλούσια κληρονομιά του τόπου μας.

Πέραν τούτου, η Φραντζέσκα μεγάλωσε σε μια γειτονιά δίπλα από τα ερείπια της Λάμπουσας πόλης. Εκεί που σμίγει η μυρωδιά του κυκλάμινου από τα καταλύματα, και το ιώδιο της θάλασσας, με το άρωμα των λεμονοανθών. Μέσα στη φύση και την ομορφιά. Το ειδυλλιακό αυτό περιβάλλον την προίκισε με ανεξάντλητα βιώματα, αστείρευτες ευαισθησίες, και της έδωσε τα ερεθίσματα να υμνήσει τη γη της. Να εκφράσει τον κόσμο της, τον πόνο της, την νοσταλγία της επιστροφής στη δική της γη, που είναι και δική μας. Γη όλων μας.

Δεν έχω σκοπό να σας παρουσιάσω την ποιητική συλλογή της εκλεκτής συνδημότισσας μας. Θα αναμένουμε την πολυγραφότατη συνάδελφο, Δήμαρχο Ακανθούς Ελένη Χατζημιχαήλ - την οποία καλωσορίζω - να μας μιλήσει γι' αυτήν.

Θα ήθελα μόνο να σημειώσω πως η ποιητική συλλογή της καλής μας γειτόνισσας έχει και για εμάς τη σημασία της : Γιατί μας δίνει την ευκαιρία να κεντρίσουμε τη μνήμη, να αναπολήσουμε κι εμείς μέρη αγαπημένα, γειτονιές, εκκλησιές και γωνιές του Καραβά και της Λαπήθου και να ταξιδέψει κι εμάς στην αξέχαστη γη μας.

Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να βεβαιώσω γι' ακόμα μια φορά ότι, οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για ανάδειξη της πνευματικής ζωής της περιοχής μας, θα μας βρίσκει πάντα αρωγούς και συμπαραστάτες και τις πόρτες του Πολιτιστικού Ίδρυματος Καραβιωτών ανοικτές.

Πανιερώτατε, Κυρίες και Κύριοι, και πάλιν σας καλωσορίζω.