

Χαιρετισμός Δημάρχου Καραβά 29 Μαρτίου 2017

Κυρίες και Κύριοι,

Εκ μέρους του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών σας καλωσορίζω στην εκδήλωσή μας. Η παρουσία σας απόψε εδώ αποτελεί για μας ιδιαίτερη τιμή και χαρά.

Γιορτάζουμε απόψε τις εθνικές επετείες της 25^{ης} Μαρτίου 1821 και της 1^{ης} Απριλίου 1955.

Ο Ελληνισμός ολόκληρος γιορτάζει την επέτειο της αναγέννησης του έθνους, που για 4 αιώνες το «πλάκωνε η φοβέρα και το σκέπαζε η Τουρκική σκλαβιά. Μέχρι την ημέρα που οι αρματωλοί, οι κλέφτες και οι σκληροτράχηλοι θαλασσινοί, μέσα από ένα υπεράνθρωπο αγώνα, κατάφεραν να συναντήσουν την Ελευθερία, *απ' τα κοκάλα βγαλμένη, των Ελλήνων τα ιερά.*

Γιορτάζει και η Κύπρος την επέτειο του αγώνα του 1955-1959. Του αγώνα εκείνου, που ο Κυπριακός Ελληνισμός, μεθυσμένος από των αθανάτων το κρασί, αναζήτησε τα σκαλοπάτια που οδηγούν στη ίδια πανώρια κόρη, που τη λένε Λευτεριά.

Γιορτάζει μαζί και η εκκλησία μας τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. *Όταν Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη να ευαγγελισθεί το μήνυμα της ενσάρκωσης του Θεανθρώπου.*

Ιδιαίτερη είναι η μέρα αυτή για εμάς τους Καραβιώτες, που αφιερώσαμε την μεγάλη μας εκκλησία στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Κάτω από τη σκέπη της κάθε 25 του Μάρτη γιορτάζαμε τις Εθνικές επετείες με δοξολογίες και ύμνους στην Υπέρμαχο Στρατηγό. Με τη μεγάλη εκκλησία χωμένη στις δάφνες και τα μερσίνια. Που ένωναν το άρωμά τους με το λιβάνι, σε μια ατμόσφαιρα ανεπανάληπτη: ευλαβική, πατριωτική και πανηγυρική μαζί.

Κι' αν σήμερα η Ευαγγελίστριά μας μένει βουβή και αλειτούργητη, εμείς δεν τη ξεχνούμε. Από την δημιουργία του Πολιτιστικού Ιδρύματος των Καραβιωτών τιμούμε και θα τιμούμε ανελλιπώς την ημέρα της γιορτής της με εκδηλώσεις όπως η σημερινή.

Η εκδήλωσή μας είναι αφιερωμένη στους Καραβιώτες που αγωνίστηκαν και έπεσαν ηρωικά στους Βαλκανικούς Πολέμους για την απελευθέρωση της Ελλάδας, και στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο.

Αντλούμε έτσι διδάγματα από τις ιστορικές επετείους των ημερών, και από τον δυναμισμό των προγόνων μας. Συγκεντρώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε τη θέλησή μας για αγώνα μέχρι την απελευθέρωση της γης μας και τη δική μας επιστροφή.