

Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Καραβά Δρ Νίκο Χατζηστεφάνου
Στην παρουσίαση του βιβλίου της Κυριακής Δημητρίου
«Τα δύσκολα μονοπάτια της Ευτυχίας»
Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών, 5 Μαΐου 2017

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι,

Εκ μέρους του Δήμου Καραβά σας καλωσορίζω στην παρουσίαση του βιβλίου «Τα δύσκολα μονοπάτια της Ευτυχίας». Το βιβλίο που παρουσιάζουμε απόψε είναι δημιούργημα της αγαπητής μας Κυριακής Δημητρίου.

Συγχαίρω την Κυριακή για το πνευματικό της έργο, για την προσπάθεια, την προσήλωση και την αφοσίωση της στη συγγραφή του λογοτεχνήματος αυτού. Επιτρέψτε μου να τη συγχαρώ και για τους αγώνες της στη ζωή, την επιμονή και την υπομονή, τη δύναμη ψυχής που έδειξε κατά την πορεία της στην επιτυχία και κατά επέκταση στην ευτυχία.

Δεν είναι σκοπός μου να αναφερθώ στο βιβλίο, το περιεχόμενο, τα ποιοτικά και λογοτεχνικά του χαρακτηριστικά- εξάλλου δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Θα αναμένουμε από τις εκλεκτές φιλόλογους, τις οποίες καλωσορίζω, να ακούσουμε γι αυτό. Την κ. Γεωργία Μπουγά που θα μας το παρουσιάσει και την κ. Περσεφόνη Γιαννέλου - που είχε την επιμέλειά του- να διαβάσει αποσπάσματα από αυτό. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα το απολαύσουμε.

Συγχαίρω τον εκδοτικό οίκο Ad Libitum για την έκδοση του βιβλίου και εύχομαι όπως το βιβλίο αυτό είναι καλοδιάβαστο και έχει επιτυχημένη πορεία.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω πως η αποψινή παρουσίαση του βιβλίου σ' αυτόν τον χώρο έχει και μια ακόμα σημασία: Ότι μας δίνει τη ευκαιρία με την οργάνωση της να δείξουμε έμπρακτα την συμπαράσταση μας στην Κοινότητα του Παλιοσόφου, που θα λέγε κανείς ότι είναι ένα προάστιο του Δήμου μας.

Οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για την διατήρηση της δομής και της οντότητας των κατεχόμενων Δήμων και των Κοινοτήτων μας, θα μας βρίσκει πάντα αρωγούς και συμπαραστάτες, στο μέτρο των δυνάμεών μας. Ειδικά δε, οι δεσμοί του Δήμου Καραβά με την Κοινότητα του Παλιοσόφου είναι και θα παραμείνουν αδελφικοί.

Επομένως να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την αγαπητή μας Κούλλα που με την ευκαιρία της παρουσίασης του βιβλίου της, δίνει και στον δήμο Καραβά αυτή την δυνατότητα.

Θα ήταν παράλειψη να μην καλωσορίσω την μαέστρο και τα μέλη της νεοσύστατης Χορωδίας «Ταμασέων Ωδές», της Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής, που θα εμπλουτίσουν το πρόγραμμα μας με τα τραγούδια τους και τους εύχομαι καλή δύναμη και καλή προσπάθεια.

Την κ. Άννα Βιολάρη, ευχαριστώ για την συνεργασία και την παρουσίαση του προγράμματος.

Κλείνοντας δεν θα ήθελα να παραλείψω την συμβολή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών και να ξέρετε ότι ως Πολιτιστικό Ίδρυμα είμαστε πάντα έτοιμοι να συμβάλουμε σε δραστηριότητες όπως η σημερινή.

Σας ευχαριστώ.