

## Χαιρετισμός Δημάρχου Καραβά

### Εγκαίνια κλειστής αίθουσας πολλαπλής χρήσης

**Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δομετίου – «Λάμπουσα» - 12 Ιουνίου 2014**

Χαιρετίζω με ξεχωριστή χαρά και συγκίνηση, εκ μέρους του εκτοπισμένου Δήμου Καραβά την εκδήλωση εγκαινίων της κλειστής αίθουσας πολλαπλής χρήσης του Α δημοτικού σχολείου Αγίου Δομετίου με την ονομασία «Λάμπουσα». Συγχαίρω ταυτόχρονα τη Σχολική Εφορεία Αγίου Δομετίου για την πρωτοβουλία αυτή και γενικά για το έργο που επιτελεί.

Έλαμπε από πλούτο και πολιτισμό η αρχαία πολιτεία της Λάμπουσας στα βόρεια παράλια της Κύπρου μας σε μια περίοδο όπου οι αξίες του Ελληνικού πνεύματος και η ιστορία της περιοχής ήταν σε πολλά υψηλά επίπεδα δημιουργίας και προσφοράς.

Δυο βασικά μηνύματα θα ήθελα να τονίσω μέσα από το σύντομο χαιρετισμό μου.

Να εκφράσω πρώτιστα τη χαρά μου γιατί η αίγλη της αρχαίας Λάμπουσας θα εκπέμπει φως δημιουργίας και προσφοράς από ένα εκπαιδευτικό χώρο που έχει πολλά να προσφέρει στην παιδεία του τόπου σε συνθήκες δύσκολες όπου χρειάζονται αντοχές μεγάλες και πίστη σε αρχές και αξίες. Αυτό το συμβολισμό της δημιουργίας και της καλλιέργειας πνευματικών αναζητήσεων θα έχει ο χώρος αυτός, μια προοπτική που ταυτίζεται απόλυτα με το ιστορικό όνομα «Λάμπουσα». Θα αποτελεί δε μια σημαντική έπαλξη πολιτιστικής δράσης και εκπαιδευτικής προσφοράς.

Ο δεύτερος συμβολισμός που έχει τη σύνδεση του ονόματος της αίθουσας με την αρχαία Λάμπουσα πηγάζει μέσα από τη δύσβατη διαδρομή της προσφυγιάς που διανύουμε για 40 χρόνια. Η περιοχή του Αγίου Δομετίου στην μεγαλύτερη της έκταση είναι κατεχόμενη. Η περιοχή αυτή συμπεριλαμβάνεται στο μεγάλο ποσοστό του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς επίσης και οι κωμοπόλεις Καραβά και Λαπήθου που βιώνουν της τραγικές συνέπειες της Τουρκικής κατοχής από τον Ιούλιο του 1974. Στην αρχαία Λάμπουσα συνέβηκαν σε άλλους καιρούς και σε άλλες συνθήκες παρόμοιες συνθήκες ξεριζωμού, διωγμού των κατοίκων και μεγάλων καταστροφών.

Η Λάμπουσα μπορεί να μην ξανάζησε το μεγαλείο και τη λάμψη που είχε την περίοδο από το 2ο αιώνα μέχρι τον 7ο αιώνα που έγιναν οι Αραβικές επιδρομές και καταστράφηκε η πόλη. Όμως οι κάτοικοι κατάφεραν να επιστρέψουν πίσω μετά από πολλά χρόνια προσφυγιάς όταν το 965μΧ, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Νικηφόρος Φωκάς ελευθέρωσε την Κύπρο από τους Άραβες.

Πολλοί κάτοικοι της περιοχής έκρυψαν θησαυρούς και αρχαία αντικείμενα γιατί πίστευαν ότι θα γυρίσουν πίσω να τα πάρουν. Αυτοί οι θησαυροί βρέθηκαν μετά από πολλά χρόνια και εκτίθενται σήμερα σε μουσεία της Κύπρου και του εξωτερικού. Το ίδιο συνέβηκε και την περίοδο του πολέμου του 1974. Οι κάτοικοι των κωμοπόλεων Καραβά και Λαπήθου έφυγαν από τον τόπο τους με τη σκέψη του γυρισμού και της ελπίδας επανεγκατάστασης στον γήινο παράδεισο τους. Μια επιθυμία και ένας πόθος που δυστυχώς στις μέρες μας παραμένει ανεκπλήρωτος.

Ο στόχος της επιστροφής και της ελευθερίας του τόπου θα είναι πάντα στη σκέψη μας ,θα ξυπνά μνήμες και θα καθοδηγεί τα βήματα μας. Με πίστη στο δίκαιο, με εφόδια, αντοχές και αξίες θα τα καταφέρουμε. Εύχομαι σύντομα ο γκρίζος ορίζοντας που μας περιβάλλει, να γίνει πιο φωτεινός και να μας ανοίξει το δρόμο για να επιστρέψουμε στην αρχαία Λάμπουσα και σε όλη την κατεχόμενη γη μας σε συνθήκες πραγματικής ελευθερίας και αξιοπρέπειας.

Σας ευχαριστώ,

Γιάννης Παπαϊωάννου

Δήμαρχος Καραβά