

Ομιλία Δημάρχου Καραβά

22 Ιουλίου 2013

Τύμβος Μακεδονίτισσας

Σεβασμιότατε,
Έντιμε κ. Υπουργέ,
Έντιμοι κ. Βουλευτές,
Έντιμοι κ. εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων της Κύπρου,
Αγαπητέ Δήμαρχε Έγκωμης,
Αγαπητοί συνοδοιπόροι Δήμαρχοι των κατεχομένων μας, Κερύνειας και Κυθρέας,
Αγαπητή μας κ. , εκπρόσωπε του Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο,
Έντιμοι κ. αξιωματικοί του ΓΕΕΦ, της ΕΛΔΥΚ και της αστυνομίας,
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας και κοινοτάρχες
της Επαρχίας μας,
Αγαπητοί κ. Πρόεδροι και εκπρόσωποι σωματείων και οργανώσεων,
Αγαπητοί μας συγγενείς πεσόντων και αγνοουμένων,
Τιμημένοι, πολεμιστές του 1974,
Κερυνειώτες, Κερυνειώτισσες, φίλοι της Επαρχίας Κερύνειας,
Κυρίες και κύριοι.

Τριάντα εννιά χρόνια από την Τουρκική εισβολή στο μαρτυρικό νησί της Κύπρου.
Τέτοιες μέρες μετρούμε ξανά τις πληγές μας και η μνήμη καρφώνεται εφιαλτικά
στην περίοδο του Ιούλη του 1974 και στην αγαπημένη μας επαρχία της Κερύνεια.

Τριάντα εννιά χρόνια μετά, θυμόμαστε τις οδυνηρές συνέπειες του
πραξικοπήματος, της Τουρκικής Εισβολής, της συνεχιζόμενης παράνομης κατοχής
της πατρίδας μας, τους χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους, τον προσφυγικό κόσμο
της Κύπρου που περιμένει καρτερικά το γλυκό φως της λευτεριάς και της
δικαίωσης. Τα τραγικά επακόλουθα του προδοτικού πραξικοπήματος της Χούντας
και της Τουρκικής εισβολής, εξακολουθούν να σημαδεύουν τη ζωή και τις σκέψεις
μας. Για μας το κεντρί της μνήμης ζωντανεύει ξανά την πιο τραγική μορφή της
ιστορίας μας, της μνήμης που γυροφέρνει στα σκληρά βράχια του Πενταδάκτυλου
στην κατεχόμενη Κύπρο, που αγναντεύει με πόνο και θλίψη στην αγριεμένη
θάλασσα της Κερύνειας, αναζητώντας εφόδια καρτερίας και πίστης για μια σταθερή
πορεία διεκδίκησης και στοχευμένου Εθνικού προσανατολισμού.

Η ιστορική μνήμη πρέπει να μας διδάσκει και να κατευθύνει τους χειρισμούς μας με
στόχο τον αποκλεισμό της επανάληψης τραγικών λαθών που έγιναν στο παρελθόν.
Είναι δε, ταυτόχρονα, η ιστορική μνήμη ευθύνη και χρέος προς αυτούς, που με
γενναιότητα ψυχής ανέδειξαν με τις θυσίες τους τα ιδανικά της ελευθερίας.

Τις τραγικές εκείνες μέρες του Ιούλη και του Αυγούστου του 1974 ο Κυπριακός
Ελληνισμός επιστρατεύτηκε για να αντιμετωπίσει τη βάρβαρη Τουρκική Εισβολή. Η

υπεροπλία του εχθρού από τις πρώτες ώρες της απόβασης των Τουρκικών στρατευμάτων στις 20 Ιουλίου 1974 στην παραλία του «Πέντε Μίλι» στον Καραβά της επαρχίας Κερύνειας ήταν τρομακτική. Αεροπορία και πολεμικά πλοία δημιούργησαν ένα πρωτόγνωρο, εφιαλτικό σκηνικό με τους καπνούς και τις βόμβες να σκορπούν το θάνατο και την καταστροφή. Είδαμε το μόχθο μας να σωριάζεται σε σωρούς ερειπίων. Νοιώσαμε την αδικία και την απόγνωση με τα όνειρα μας να γίνονται θρύψαλα στις τέσσερις γωνιές του ανέμου. Βαρύ το πλήγμα του ξεριζωμού και της απώλειας αγαπημένων προσώπων. Μεγάλος ο συγκλονισμός από τις θυσίες και τον ηρωισμό των παλικαριών μας στα πεδία των μαχών.

Μνημονεύουμε σήμερα, όλους τους ήρωες μας και αποτίουμε σ' αυτούς τον οφειλόμενο φόρο τιμής. Σε αυτούς, που είχαν ως υπέρτατες αξίες την ειρήνη, την ελευθερία, τη νομιμότητα, τη Δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και για τις οποίες αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν, παραμένοντας μέχρι το τέλος συνεπείς και ανυποχώρητοι υπερασπιστές τους. Σε αυτούς, που πιστοί στις πανάρχαιες παραδόσεις του Έθνους μας, δε δείλιασαν, δεν έγιναν ριψάσπιδες και παρέμειναν στα πεδία των μαχών, εκεί που τους έταξε η Ιστορία να φυλάγουν Θερμοπύλες και έδωσαν μαθήματα ηθικής, τόλμης και ανδρείας, θέτοντας πάνω απ' όλα την πατρίδα.

Σε μια εποχή που ιδανικά και αξίες ισοπεδώνονται, οι θυσίες των ηρώων μας μας υπενθυμίζουν ότι αυτά που δίνουν πραγματικό νόημα στη ζωή, αυτά που δίνουν υπόσταση στον άνθρωπο και στον πολιτισμό του, είναι τα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Είμαστε όλοι χρεωμένοι στην Ιστορία μας και οφειλέτες στους μάρτυρες των Εθνικών μας αγώνων. Είμαστε όλοι χρεωμένοι στους ήρωες μας και σε ό,τι συμβολίζει και διαμηνύει η υπέρτατη θυσία τους.

Καταγράφουμε με ξεχωριστή περηφάνια τη μεγάλη θυσία των παλληκαριών από την Ελλάδα, τους μαχητές της ΕΛΔΥΚ, τους καταδρομείς από την Κρήτη, οι οποίοι πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της Κυπριακής Ελευθερίας και έχουν καταγράψει στα πεδία της μάχης ένδοξες στιγμές φιλοπατρίας και αυταπάρνησης.

Αναφέρουμε επίσης τους ηρωικούς μαχητές από τα τάγματα που πολέμησαν και πολλοί έπεσαν στα πεδία της μάχης στην Επαρχία Κερύνειας. Τους καταδρομείς της 31^{ης} και 33^{ης} μοίρας καταδρομών, το 251 ΤΜΠ, το 256 ΤΠΖ, ο 286 ΜΤΠΖ, την 190 μοίρα πυροβολικού, το 70 ΤΜΧ και τους αφοσιωμένους εθελοντές της περιοχής μας και όχι μόνο, με τις ένδοξες και συγκλονιστικές σελίδες της Κυπριακής ιστορίας του 1974.

Με πολλή προβληματισμό και περίσκεψη, αναγνωρίζουμε ότι αυτή την περίοδο μας έχουν περιζώσει απρόβλεπτες, απρόσμενες εξελίξεις και ανατροπές με την οικονομία του τόπου μας.

Γίνεται μια προσπάθεια από όλους με προσεγμένους και υπεύθυνους χειρισμούς να απελευθερωθούμε από αυτή την οδυνηρή κατάσταση το συντομότερο δυνατόν.

Γνωρίζουμε ότι χρειάζονται πολλές θυσίες σε πολλά επίπεδα και δεν ξέρουμε πόσο ο λαός μας θα αντέξει αυτή τη δύσκολη διαδρομή στην οποία βρισκόμαστε.

Χρειαζόμαστε όμως αντοχές, χρειαζόμαστε δυνάμεις γιατί μας περιμένουν ακόμα πιο δύσκολα τα οποία συνδέονται με τις εξελίξεις στο Εθνικό μας πρόβλημα. Παρακολουθούμε με μεγάλη αγωνία τα γεγονότα. Δεχόμαστε πιέσεις για να ξεκινήσει ένας νέος γύρος συνομιλιών το πιο πιθανό σε μερικούς μήνες ίσως τον προσεχή Οκτώβριο. Νιώθουμε το βάρος και την ευθύνη ότι πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το θέμα για την οικονομία του τόπου, γιατί προβλέπουμε ότι οι πιέσεις θα είναι πολύ μεγάλες.

Η πολιτική μας ηγεσία πρέπει να αξιολογήσει με την πιο μεγάλη υπευθυνότητα και να είναι προετοιμασμένη για τους χειρισμούς που πρέπει να γίνουν. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βρισκόμαστε πρέπει όλοι μας να παραμείνουμε ενωμένοι με πίστη στα δίκαιά μας και να επανατονίζουμε τη ξεκάθαρη θέση μας ότι μια λύση στο Εθνικό μας πρόβλημα για να μπορέσει να αντέξει στο χρόνο πρέπει να περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα οικοδομούν συνθήκες διαρκούς ειρήνης, προόδου και ευημερίας για το λαό της Κύπρου στο σύνολό του.

Οι Δήμοι της Επαρχίας Κερύνειας, οι κοινότητές μας, τα προσφυγικά μας σωματεία, οι οργανώσεις, όλοι οι φορείς που εκπροσωπούνται απόψε σε αυτή τη σεμνή εκδήλωση μνήμης, τιμής και αγώνα, δηλώνουμε για άλλη μια φορά ότι θα συνεχίσουμε την αποστολή μας χωρίς ταλαντεύσεις, χωρίς παλινδρομήσεις, με πίστη υπευθυνότητα και με αδούλωτο φρόνημα όπως το έπραξαν οι υπερασπιστές της κατεχόμενης γης μας στην Κύπρο τον Ιούλη και τον Αυγούστου του 1974 Θα εργαστούμε με υπομονή, επιμονή και συνέπεια μέχρι τη τελική δικαίωση και την επιστροφή στα πατρογονικά μας εδάφη. Γιατί σ' αυτή τη δύσκολη συγκυρία των καιρών που περνούμε, με τις πολιτικές και οικονομικές αναταράξεις, η ιστορία μας ζητά και πάλι να διασφαλίσουμε απόλυτα την αξιοπρέπειά μας.

Κλείνω με ένα ποίημα του Κερυνειώτη λογοτέχνη Νίκου Κρανιδιώτη με τίτλο «Θα σταθούμε στη γη που μας γέννησε». Το ποίημα μεταφέρει ένα ξεχωριστό συμβολισμό για τη σημερινή αποστολή και το χρέος μας. Οι στίχοι γράφτηκαν το 1951 σε καιρούς δύσκολους για την πορεία του Κυπριακού Ελληνισμού. Παραμένουν όμως και στις μέρες μας μια δυνατή υπόμνηση προς όλους.

Θα σταθούμε στη γη που μα γέννησε
σαν τα δέντρα, που μάχεται ο άνεμος
που τα δέρνουν οι μπόρες, μα ασάλευτα
τον καρπό ετοιμάζουν στα κλώνια τους.

Θα σταθούμε στη γη που μας γέννησε
με τη μνήμη εκείνων που διάβηκαν
την αγάπη για κείνους που θά 'ρθουνε
και τη θεία γαλήνη στα σπλάχνα μας.

Με αυτούς τους στίχους επανατονίζουμε τη στοχοπροσήλωσή μας ότι ενωμένοι θα
ξεπεράσουμε τα δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις μέρες μας και θα
παραμείνουμε θαρραλέοι μαχητές στη διεκδίκηση των Εθνικών δικαίων και των
δικαιωμάτων του Κυπριακού Ελληνισμού.

Αυτή είναι η δέσμευσή μας απέναντι σε όλους όσους μνημονεύουμε και τιμούμε
σήμερα.

Το κρυφό φως της λευτεριάς που αναζητούμε τόσα χρόνια βρίσκεται στις δικές μας
παλάμες, στα δικά μας χέρια, κάποιες φορές είναι φωτεινό και πολλές φορές
γκρίζο, απόλυτα συνταιριασμένο με τις δικές μας αντοχές και δυνάμεις. Ας το
σηκώσουμε ψηλά, όλοι μαζί, όσο πιο ψηλά γίνεται πάνω από τη σκλαβωμένη
οροσειρά του Πενταδακτύλου να φωτίσει με χρωματισμούς υπέρμετρης χαράς και
ξεχωριστής συγκίνησης, το συντομότερο δυνατό, την αγαπημένη μας επαρχία και
όλα τα κατεχόμενα μέρη μας.

Γιάννης Παπαϊωάννου
Δήμαρχος Καραβά
22 Ιουλίου 2013