

Χαιρετισμός Δημάρχου Καραβά

Εκδήλωση «Η ιστορική διαδρομή της 190ΜΠΒ στον Καραβά πριν το 1974»

Καλωσορίζω στην αποψινή εκδήλωση μνήμης και απόδοσης τιμής
Τους ιερείς του Καραβά, πάτερ Σάββα Παπαϊακώβου, πάτερ Μιχαήλ Πηγασίου,
Τον ιερέα της Λαπήθου, πάτερ Ματθαίο Παπαλά
Τους βουλευτές μας Μάριο Μαυρίδη, Σοφοκλή Φυττή
Το Δήμαρχο Λαπήθου, κ. Νεοπτόλεμο Κότσαπα
Τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας, διευθυντή του Υπουργείου κ. Χρίστο Μαληκκίδη
Το διοικητή ΠΒ ΓΕΕΦ, ταξίαρχο Ανδρέα Μαρκίδη,
Το διοικητή της 1^{ης} Μεραρχίας ΠΒ συνταγματάρχη Σωτήριο Βασιλειάδη,
Τους αξιωματικούς και οπλίτες ΠΒ,
Τον εκπρόσωπο της διοίκησης της ΕΛΔΥΚ, λοχαγό Μιχαήλ Μανδραγουρέα,
Τον πρώτο πυροβολητή κ. Πιερή Χατζηγιάννου,
Τον πρόεδρο της Επιτροπής Αγνοουμένων κ. Νίκο Θεοδοσίου
Τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων ΠΒ και του προσφυγικού σωματείου «Ο Καραβάς» κ Κώστα Δράκο και Νίκο Χατζηστεφάνου αντίστοιχα οι οποίοι στηρίζουν την αποψινή μας εκδήλωση,
Τους προέδρους των συνδέσμων πολεμιστών 1974 για το 256ΤΠΖ και το 286 ΜΤΠ κ. Μιχάλη Πηλαβάκη και Χρίστο Τουφεξή αντίστοιχα,
Τους προέδρους των σωματείων Λαπήθου και Λάρνακας Λαπήθου
Τον κοινοτάρχη Μύρτου
Τις οικογένειες των δέκα αγνοούμενων και πεσόντων της Τουρκικής εισβολής που θα τιμήσουμε στη συνέχεια,
Τον εκλεκτό Κύπριο λογοτέχνη και ποιητή Κυριάκο Χαραλαμπίδη,
Τους τιμημένους φαντάρους της 190ΜΠΒ που υπηρέτησαν στον Καραβά πριν το 1974,
Τη νεολαία του Καραβά, τους δημότες Καραβά
Τους φίλους και τις φίλες του Καραβά,
Ένα εγκάρδιο και θερμό καλησπέρα σας,

Η αποψινή εκδήλωση είναι ένα σεμνό αναβάπτισμα μνήμης μέσα από το οποίο θα προβληθούν για άλλη μια φορά οι ανοικτές πληγές που δημιούργησε η Τουρκική εισβολή του 1974 καθώς επίσης θα αναδειχθούν οι αρετές της ελευθερίας, της ελπίδας και της πίστης για καλύτερες μέρες για τον τόπο μας.

Η αποστολή του Δήμου Καραβά για να επανακτήσει ο τόπος μας την ελευθερία του είναι σημαντική και πολύπλευρη σε πάρα πολλούς τομείς, Εθνικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και άλλους.

Εκφράζω τη μεγάλη μου ικανοποίηση, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Καραβά για τη σημαντική συμβολή και βοήθεια που είχαμε στη διοργάνωση της εκδήλωσης αιπόψε πό τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Εφέδρων ΠΒ και το Προσφυγικό Σωματείο «Ο Καραβάς».

Σημειώνω με πολλή προβληματισμό και περίσκεψη ότι η δύσβατη ανηφορική πορεία στα 39 χρόνια πικρής προσφυγιάς συνεχίζεται σε ένα περιβάλλον που στις μέρες μας είναι βαρύ και γκρίζο με τις δύσκολες και απρόβλεπτες παρενέργειες της οικονομικής κρίσης που μας περιζώνουν.

Η διοργάνωση της αποψινής εκδήλωσης ήταν μια μεγάλη πρόκληση γιατί από τη μια στοχεύουμε να φωτίσουμε τον γκρίζο ορίζοντα με αχτίδες αισιοδοξίας και ελπίδας για καλύτερες μέρες και από την άλλη γνωρίζουμε ότι η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί.

Το ιστορικό μας παρελθόν μπορεί να μας διδάξει πάρα πολλά και η σύνδεση μας με αυτό μπορεί να μας δώσει κατεύθυνση για μια πορεία σε στερεές βάσεις με σωστό προσανατολισμό και στόχους.

Ομολογώ ότι τον τελευταίο καιρό η δική μου προσωπική εμπειρία την οποία μοιράζομαι μαζί σας είναι ότι κέρδισα πάρα πολλά από τις επαφές και τις συναντήσεις που είχα με όλους τους πρωταγωνιστές της περιόδου του 1974 που σχετίζεται με την εκδήλωση και όχι μόνο.

Θαύμασα την περηφάνια της προσφοράς για την πατρίδα, ένωσα την πίκρα και τον θυμό για την προδοσία και τον ξεριζωμό, πήρα θάρρος από τις αντοχές των συγγενών των αγνοουμένων μας, κέρδισα γνώσεις πολύτιμες για την πλούσια ιστορία της αγαπημένης πατρώας γης.

Η όλη δομή της εκδήλωσής μας απόψε έχει ένα ξεχωριστό, μοναδικό μπορώ να πω περιεχόμενο, με συγκινητικές και άλλες αναφορές που θα ξυπνήσουν μνήμες από το παρελθόν.

Χαιρετίζω τη μεγάλη προσέλευση των στρατιωτών που υπηρέτησαν στην 190ΜΠΒ στον Καραβά. Εκεί στο θαλασσοφίλητο μοναστήρι της Παναγίας Αχειροποιήτου, στην περιοχή της αρχαίας Λάμπουσας, στο χώρο όπου το μυστήριο του αρχαίου και του θείου ήταν ένας συνδυασμός ανεπανάληπτος.

Είναι δε πολύ συγκινητικό να ακούς από άτομα που δεν κατάγονται από την περιοχή του Καραβά και της επαρχίας Κερύνειας να εκφράζονται με τον πιο ξεχωριστό και περήφανο τρόπο

για την ομορφιά του τοπίου, την προοδευτικότητα και την καλοσύνη των ανθρώπων της περιοχής μας. Ένας μικρό επίγειος παράδεισος.

Μια πορεία ευημερίας και ανάπτυξης που δυστυχώς ανατράπηκε με τα τραγικά γεγονότα της εισβολής του 1974. Η 190ΜΠΒ είχε την έδρα της στον Καραβά, στη Μονή της Αχειροποιήτου. Για την πολεμική δράση και αποστολή της θα ακούσουμε λεπτομέρειες στη συνέχεια. Θα γνωρίσουμε ταυτόχρονα και δέκα ξεχωριστές ιστορίες δικών μας παλληκαριών που χάθηκαν ή έπεσαν στο πεδίο της μάχης και συνδέονται με την 190ΜΠΒ. Κάθε περίπτωση κρύβει μέσα της ένα Γολγοθά, ένα αβάστακτο πόνο για τα νέα παιδιά που χάθηκαν τόσο άδοξα σε μια άνιση μάχη με τον Τούρκο εισβολέα.

Αξιολογούμε ότι η απόδοση τιμών στις οικογένειες των πεσόντων και αγνοουμένων μας είναι μια ενέργεια που προσδίδει αισιοδοξία, δίνει αναγνώριση και στήριξη στο δύσκολο Γολγοθά που βιώνουν οι συγγενείς των αγνοούμενων μας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Υποκλινόμαστε με σεβασμό στον ηρωισμό και την αυταπάρνηση των παλληκαριών μας που σε μια περίοδο πολύ δύσκολη ανέδειξαν τα ιδανικά της ελευθερίας και της φιλοπατρίας.

Είναι δε με μεγάλο πόνο που οι συγγενείς και των 10 παλληκαριών που θα αναφερθούμε στη συνέχεια εξακολουθούν να μην γνωρίζουν την τύχη των αγαπημένων τους και δεν έχει γίνει ακόμα καμιά ταυτοποίηση λειψάνων για τις δέκα περιπτώσεις..

Μπορεί η πατρίδα μας να εξακολουθεί να βιώνει τις τραγικές συνέπειες της εισβολής του 1974, με τα πάμπολλα προβλήματα που έχουν συγκεντρωθεί με το πέρασμα του χρόνου. Η μόνη αχτίδα αισιοδοξίας και ελπίδας που μπορεί να φωτίσει τη σκέψη και το λογισμό μας και να δώσει διέξοδο στα δύσβατα μονοπάτια, είναι η σύνδεση με το ιστορικό μας παρελθόν, είναι η διατήρηση άβυστης της φλόγας της επιστροφής και της δικαίωσης, είναι η προσήλωση σε αρχές και αξίες, είναι τα μηνύματα προσφοράς προς την πατρίδα που μας στέλλουν οι θυσίες των παλληκαριών μας, είναι η αγάπη και περηφάνια για την ιστορία του τόπου μας.

Μοιράζομαι μαζί σας μια ευχή. Σύντομα να γαληνέψουν οι φουρτουνιασμένες θάλασσες της εποχής με τα απρόβλεπτα βαρίδια της οικονομικής κρίσης και να σηκώσουμε μια μέρα όλοι μαζί τον ήλιο της ελευθερίας ψηλά, όσο πιο ψηλά μπορούμε, πάνω από τον Πενταδάκτυλο να φωτίσει κάθε γωνιά της σκλαβωμένης γης μας.

Ευχαριστώ!