

**Επιμνημόσυνη ομιλία από τον Δήμαρχο Καραβά Νίκο Χατζηστεφάνου**  
**1<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου, 2019**  
**Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους Καραβάς, Κύθηρα**

Εκ μέρους του Δήμου Καραβά της Κύπρου και όλων των εκτοπισμένων Καραβιωτών, εκφράζω για μια ακόμα φορά τη βαθιά μας συγκίνηση που βρισκόμαστε ξανά, στο πανέμορφο νησί των Κυθήρων.

Για μια ακόμα φορά ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Κυθήρων, όπως και το Συμβούλιο της Κοινότητας Καραβά για την ενέργειά σας να καθιερώσετε ετήσιο μνημόσυνο για τους πεσόντες της εισβολής του 1974.

Στον πάνσεπτο τούτο ναό του Αγίου Χαραλάμπους, αδελφωμένοι, μνημονεύουμε ξανά τους ήρωες μας, που έδωσαν τη ζωή τους τον φρικτό εκείνο Ιούλη.

Αποτίουμε σ' αυτούς τον οφειλόμενο φόρο τιμής.

Μνημονεύουμε τους υπερασπιστές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της νομιμότητας. Τους Έλληνες της Κύπρου, οι οποίοι, πιστοί στις αξίες του έθνους, πολέμησαν εκεί που τους έταξε η πατρίδα: Ακρίτες στα έσχατα σύνορα του Ελληνισμού.

Υποκλινόμαστε με ευγνωμοσύνη στη θυσία των παλληκαριών από την Ελλάδα, τους μαχητές της ΕΛΔΥΚ, τους καταδρομείς από την Κρήτη, οι οποίοι στα πεδία της μάχης έγραψαν σελίδες ένδοξης ιστορίας.

Μνημονεύουμε επίσης, όλους όσους μας έφυγαν με τον πικρό καημό της προσφυγιάς στα χείλη, και ανεκπλήρωτη την επιθυμία για επιστροφή στην γη που γεννήθηκαν.

Εδώ και 45 χρόνια, μακριά από τον πρωτομάρτυρα της εισβολής Καραβά, μακριά από τα σπίτια, τις εκκλησίες και τις περιουσίες μας, κουβαλάμε μνήμες. Θύμισες, που δεν μπορούν να ξεθωριάσουν. Δοκιμασίες που δεν μπορούν να γλιστρήσουν στο σκοτάδι της λήθης. Ακουμπάμε σε αυτό το φορτίο, νιώθοντας βαρύ το χρέος. Για να το παραλάβουν ακέραιο οι νεώτεροι και να το φυλάξουν ανέπαφο, γιατί εκεί μέσα θα βρουν την ταυτότητά τους.

Με τα μάτια της ασίγαστης νοσταλγίας κοιτάζουμε καθημερινά πέρα από το συρματοπλέγμα της ντροπής, φτάνουμε στα χώματα που αγαπήσαμε, που βρέξαμε με δάκρυα και ποτίσαμε με αίμα. Και όσο η φλόγα της νοσταλγίας κατατρώει τις ψυχές μας, η γη στέκεται απροσκύνητη και μας προσμένει. Γιατί έχει στα σπλάχνα της τριάντα αιώνων Ελληνική Ιστορία.

45 χρόνια από τότε, η Τουρκία με ένα απίστευτο παραλογισμό συμπεριφέρεται σαν χώρα πειρατής. Επιχειρεί με την στρατιωτική της ισχύ να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, να εισβάλει στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και να πολιορκήσει τον θαλάσσιο χώρο μας.

Και, δυστυχώς, η διεθνής κοινότητα εκδίδει ανακοινώσεις θωπείας και παίρνει θέσεις ποντιοπιλατισμού. Αυτοί που λογαριάζαμε φίλους μας γυρίζουν ασύστολα την πλάτη.

Τίποτε από αυτά δεν μας πτοεί. Τίποτε δεν μας λυγίζει.

Όσα χρόνια κι αν πέρασαν, θα θυμόμαστε τον Γολγοθά που μας έφερε εκείνο το φοβερό καλοκαίρι και θα προσδοκούμε Ανάσταση.

Σάλπισμα εγκαρτέρησης και αγωνιστικότητας είναι το μήνυμα που μεταφέρω:

Ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα με αδούλωτο φρόνημα, όπως το έπραξαν οι υπερασπιστές της γης μας το 1974. Θα εργαστούμε με υπομονή και επιμονή μέχρι την τελική δικαίωση και την επιστροφή στα πατρογονικά μας εδάφη σε συνθήκες ελευθερίας, μονιμότητας και Εθνικής αξιοπρέπειας.

Για άλλη μια φορά εκφράζω την απέραντη αγάπη και ευγνωμοσύνη όλων των δημοτών του εκτοπισμένου Δήμου Καραβά για την ηθική στήριξη και τη συμπαράσταση, την οποία προσφέρει διαχρονικά ο Δήμος Κυθήρων, η κοινότητα του Καραβά Κυθήρων και όλοι οι κάτοικοι του νησιού, στον πολύπαθο λαό της Κύπρου.

Η αδελφοσύνη και η αλληλοστήριξη μεταξύ των δύο Δήμων, Καραβά και Κυθήρων, θα συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα προσφοράς και δημιουργίας. Και θα παραμείνει αμάραντη, ως την ευλογημένη ώρα που καρτερούμε για να γιορτάσουμε τα Ελευθέρια όλοι μαζί στον δικό μας Καραβά

Ας είναι αιώνια, φωτεινή και τιμημένη η μνήμη των ηρώων μας.

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων,  
Αγαπητέ Δήμαρχε των Κυθήρων,  
Σεβαστόν ιερατείο,  
Αγαπητέ Πρόεδρε της Κοινότητας Καραβά Κυθήρων,  
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων  
και του Συμβουλίου της Κοινότητας Καραβά Κυθήρων,  
Εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας,  
Ναυτικού, Στρατού, Αστυνομίας, Λιμενικού, Πυροσβεστικής  
Καραβίτες και Καραβίτισσες,  
Κυθήριοι αδελφοί,