

**Εισαγωγή – Καλωσόρισμα του Δημάρχου Καραβά  
Εκδήλωση προς τιμή του Γιάννη Παπαϊωάννου  
Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών – 27 Οκτωβρίου 2017**

Τον Γιάννη Παπαϊωάννου τον ήξερα από μικρό παιδί.

Τον έβλεπα μέσα στο αυτοκίνητο Morris του πατέρα του, μαζί με τα άλλα αδέρφια του, όταν συχνά η οικογένειά του ερχόταν να επισκεφτεί την γιαγιά και τον παππού του στην γειτονιά μου.

Ήταν ένα ήσυχο παιδί, αλλά δεν ήξερα πολλά γι αυτόν, επειδή ζούσαν στην άλλη πλευρά του Καραβά.

Τον είδα μετά από χρόνια, μαθητή του Δημοτικού, να απαγγέλει σε σχολικές γιορτές και ύστερα στο Γυμνάσιο να πρωταγωνιστεί σε πολλές εκδηλώσεις.

Απέδιδε τον ρόλο του στην εντέλεια.

Όταν γύρισα από τις σπουδές μου το 1974 και την παραχώδη εκείνη εποχή ιδρύσαμε τον Πνευματικό Αθλητικό Όμιλο Καραβά, ανέλαβα υπεύθυνος των εκδηλώσεων.

Έτσι, όταν οργανώσαμε την πρώτη (και μοναδική μας) εκδήλωση, εκείνον που σκέφτηκα να απαγγείλει σ' αυτήν ήταν ο Γιαννάκης.

Κάναμε την εκδήλωση για την 9<sup>η</sup> Ιουλίου με ομιλητή τον βουλευτή Η. Χ' Ηρακλέους και ο Γιαννάκης απάγγειλε τα ποιήματα «Ο ταμένος» και «Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις», του Γιάννη Ρίτσου, με μουσική υπόκρουση τα ομώνυμα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη από τον δίσκο «Τα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας» - την πρώτη έκδοση που φέραμε από τη Γαλλία.

Ήταν 6 Ιουλίου 1974, στο οίκημα του ΠΑΟΚ.

Σε λίγες μέρες έγιναν τα τραγικά γεγονότα.

Ήρθε ο ξεριζωμός, ο διασκορπισμός, η προσφυγιά.

Συναντηθήκαμε ξανά στα μέσα της δεκαετίας του '80. Του πρότεινα και έγινε μέλος της Χορωδίας που προσπαθήσαμε να στελεχώσουμε με την Νέλλη και ύστερα, όταν η ιδέα ωρίμασε, μαζί με τον Ανδρέα Χατζηπαναγή, τον Τηλέμαχο Κληρίδη και τον Λουκή Ιακωβίδη ήταν ένας από τους 5 του πυρήνα που οραματιστήκαμε την ίδρυση του Σωματείου μας. Του Προσφυγικού Σωματείου «Ο Καραβάς».

Ανέλαβε στην αρχή Βοηθός Γραμματέας, έγινε Αντιπρόεδρος και ύστερα Γραμματέας του Σωματείου.

Και τι δεν έκανε γι αυτό.

Τα βιβλία, οι εκδόσεις, οι ανακοινώσεις, οι εκδηλώσεις, είχαν όλα ακούραστο δουλευτό τον Γιαννάκη.

Εργαζόταν μέρα και νύχτα από όποια θέση και αν είχε, με αφοσίωση και προσήλωση, με πάθος και απέραντο ενθουσιασμό.

Όταν σε λίγο δραστηριοποιήθηκε ο Δήμος, εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος και ανέλαβε τον τομέα των εκδηλώσεων, με σωρεία δραστηριοτήτων, παράλληλα με τα καθήκοντά του στο Σωματείο.

Όλοι ξέρετε τις εκδηλώσεις του Δήμου και του Σωματείου μας.  
Όλες είχαν τη συμβολή, τη συνδρομή και τη σφραγίδα του Γιαννάκη  
(ή **ΚΑΙ** του Γιαννάκη, για να μη θεωρηθεί ότι υπερβάλλω!).

Και σαν να μην έφταναν αυτά, όταν αποφασίσαμε και ευτυχήσαμε να κτίσουμε αυτό το οίκημα, μαζί με τον Δήμαρχο Πανίκο Τσέντα, ήταν ο επιβλέπων μηχανικός του έργου.

Με αυτό τον ρυθμό συνεχίστηκε η δράση και η προσφορά του Γιαννάκη.

Τον είχα προτείνει στο μεταξύ και στον Ροταριανό Όμιλο Κερύνειας. Και ενώ εγώ δεν συμμετέχω, εκείνος εξακολουθεί να αγωνίζεται με τους άλλους Ροταριανούς να κρατήσει τον Όμιλο ζωντανό.

Το 2002 εκλέχτηκε Δήμαρχος και παρέμεινε στη Δημαρχία για τρεις συνεχόμενες θητείες.

Η δραστηριοποίησή του πολλαπλασιάστηκε.

Δεν θα μιλήσω όμως γι αυτό.

Δεν μπορώ να περιγράψω μόνος μου την προσφορά του Γιαννάκη.

Όλοι όσοι θα μιλήσουν στη συνέχεια μόλις που αρκούν.

Μόνο επιγραμματικά μπορώ να επισημάνω ότι ήταν και είναι  
ένας ακούραστος υπηρέτης των Καραβιωτών,  
αφοσιωμένος πατριώτης,  
ακαταμάχητος αγωνιστής των δικαίων και των δικαιωμάτων μας,  
εξάίρετος συνεργάτης,  
ένα πρότυπο ανθρώπου.

Πανιερώτατε,

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι,

Πρώην Δήμαρχοι,

Κύριε Έπαρχε,

Πρόεδροι και Πρώην Πρόεδροι Σωματείων και Οργανώσεων,

Των Σχολικών Εφορειών, της Νεολαίας

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Φίλοι και εκτιμητές του έργου του Γιαννάκη,

Αγαπητοί μου Καραβιώτες και Καραβιώτισσες,

Σας καλωσορίζω στην αποψινή εκδήλωση του Δήμου Καραβά για να αποδώσουμε την οφειλόμενη τιμή στον άξιο Δήμαρχο, τον Γιάννη Παπαϊωάννου.