

**Προσφώνηση στην Εκδήλωση Αποφοίτων 2017  
Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών, 15 Ιουνίου 2017**

Πανιερώτατε,  
Κυρία Βουλευτής Κερύνειας,  
Αγαπητή Δήμαρχε Κερύνειας,  
Φίλε πρώην Δήμαρχε του Καραβά,  
Αγαπητή Εκπρόσωπε του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού,  
Αγαπητή Πρόεδρε του Ομίλου Γυναικών Κερύνειας,  
Εκπρόσωποι της Σχολικής Εφορείας και του Σωματείου μας,  
Αγαπητοί νέοι και νέες απόφοιτοι,  
Καραβιώτισσες και Καραβιώτες,

Σας καλωσορίζω σε αυτή την καθιερωμένη εκδήλωση, που οργανώνουμε για να τιμήσουμε τα νέα μας παιδιά, τις νέες και τους νέους του Καραβά που αποφοιτούν από τα Λύκεια και μπαίνουν στο δρόμο της ζωής.

Σας ευχαριστούμε για την η τιμή που μας κάνετε να είσαστε απόψε μαζί μας.

Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται κάθε χρόνο εδώ και τριάντα χρόνια, από τη Σχολική Εφορεία Καραβά με τη συμμετοχή του Προσφυγικού μας Σωματείου, πάντα με τη στήριξη του Δήμου Καραβά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου μας επίσης συμμετέχει στην εκδήλωση, από τον καιρό της ίδρυσής του.

Κάθε φορά που γίνεται αυτή η συγκέντρωση αισθάνομαι τη μεγάλη χαρά να γνωρίζω τα νέα παιδιά του Καραβά, λυπούμαι όμως βαθιά, που αυτά τα παιδιά δεν μεγάλωσαν στον τόπο μας. Δεν είχαν την τύχη να ζήσουν στους κήπους και τις αυλές, στο υπέροχο εκείνο τοπίο του Καραβά και όλης της Επαρχίας μας. Δεν είχαν την τύχη να ανατραφούν μέσα σε ένα καθαρό, φυσικό περιβάλλον, στην πρασινάδα των περβολιών και στο γαλάζιο χρώμα της θάλασσας μας.

Αλλιώς θα ήταν η βραδιά αν ζούσαμε στον Καραβά. Όμως αυτό ενδυναμώνει την πίστη μας και την προσπάθεια μας για να κάνουμε ότι μπορούμε, ώστε να γυρίσουμε στα σπίτια και τη γη μας, κάτω από συνθήκες ελευθερίας, μονιμότητας και αξιοπρέπειας, όπως είναι η αμετακίνητη επιδίωξη του Δήμου μας και όπως το ορίζει απερίφραστα το καταστατικό του Σωματείου μας.

Αγαπητά μου παιδιά, νέες και νέοι του Καραβά,

Θα ήθελα να προσθέσω λίγα λόγια σε αυτά που έχετε μέχρι τώρα διδαχθεί και σε αυτά που θα ακούσετε απόψε.

Να ξέρετε ότι κατάγεστε από μία κοινότητα προοδευτικών ανθρώπων. Να είστε υπερήφανοι που είσαστε Καραβιώτισσες και Καραβιώτες. Προσβλέπουμε σε σας, ως τους συνεχιστές, εκείνες και εκείνους που θα προωθήσετε και θα αναβαθμίσετε ότι έχουμε κάνει μέχρι τώρα εμείς.

Επιδίωξή μας είναι να σας δούμε στην κοινωνία επιτυχημένους πολίτες και θα κάνουμε ότι μπορούμε, στα μέτρα των δυνάμεων μας, για να σας βοηθήσουμε σε αυτό.

Ξέρω, ή μάλλον υποψιάζομαι, ότι η άμεση απάντηση σας σε ότι είπα είναι ότι «εμείς θα γίνουμε καλύτεροι σας».

Δεν θα περίμενα άλλην απάντηση. Αυτή ήταν πάντα η απάντηση των νέων στους μεγαλύτερούς τους. Αυτή ήταν η απάντηση που έδιναν από των αρχαιοτάτων χρόνων η κάθε νέα γενιά στη κάθε προηγούμενη γενιά, λέγοντας «εσόμεθα πολλώ κάρρονες».

Θα χαρούμε λοιπόν και θα το επιδιώκουμε και θα είμαστε υπερήφανοι για σας, να σας δούμε «πολλώ κάρρονες».

Θα είναι για μας η μεγαλύτερη επιτυχία ως μεγαλύτεροι Καραβιώτες και Καραβιώτισσες.

Ως Δήμος του Καραβά, να θυμάστε ότι, θα είμαστε πάντα δίπλα σας για την επιτυχία σας αυτή.

Και μια ακόμη πρόταση, λακωνική και επιγραμματική:

Μην ξεχνάτε τον Καραβά.

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, ότι και αν συμβεί.

Ο Καραβάς είναι δικός μας.

Είναι η γη μας, τα σπίτια μας, η ιστορία μας.

Είναι των γονιών και των προγόνων μας.

Ανήκει σε σας.

Είναι εκεί και μας περιμένει.

Αγωνιστείτε για την Επιστροφή.