

**Χαιρετισμός του Δημάρχου Καραβά Νίκου Χατζηστεφάνου στην  
πολιτιστική εκδήλωση «Αμύνταια» του Δήμου Αμυνταίου.  
Αμύνταιο, 24 Αυγούστου 2017**

Μακεδόνες αδελφοί,

Εκ μέρους του κατεχόμενου Δήμου του Καραβά της Κύπρου απευθύνω θερμό αδελφικό χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση.

Χαιρετισμό στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, σε όλους εσάς τους παρευρισκόμενους και σε όλους τους Δημότες του ιστορικού Δήμου της πόλης του Αμύντα.

Χαιρετισμό αγάπης, ανάμεικτο με συγκίνηση, γιατί πατήσαμε την γη, όπου πριν από ένα περίπου αιώνα πολέμησαν στα ίδια χαρακώματα, αδελφωμένοι με τους δικούς σας προγόνους και οι δικοί μας παππούδες και πατεράδες από τον υπόδουλο σήμερα Καραβά.

Για μια ακόμα φορά ερχόμαστε προσκυνητές στην Ελεύθερη γη σας, κι' αισθανόμαστε να σκιρτούν από αγαλλίαση οι ψυχές των πολεμιστών συγχωριανών μας. Να ριγούν τα σεπτά τους οστά στο καταστραμμένο σήμερα από τους τούρκους κοιμητήριο του κατεχόμενου Δήμου μας.

Προσκυνούμε τους αγώνες και την ιστορία της Μακεδονίας και, γονατίζοντας εδώ, είναι σαν να ψηλαφούμε την ιστορία μας. Σαν ν' αγγίζουμε τη γη των πατέρων μας, τη δική μας τη γη στον Καραβά, που ζει σκλαβωμένη και μας περιμένει.

Στα 43 χρόνια της υποδούλωσης του Δήμου μας, το φρόνιμα όλων μας παραμένει ορθό, στις επάλξεις του αγώνα για ελευθερία και επιστροφή. Αμετάθετος στόχος μας είναι και θα παραμένει η επιστροφή όλων μας στον Καραβά, κάτω από συνθήκες ελευθερίας, μονιμότητας και εθνικής αξιοπρέπειας.

Αδιάψευστοι μάρτυρες της θέλησης μας για επιστροφή, τα νέα παιδιά που θα δείτε σε λίγο να παρουσιάζουν Κυπριακούς χορούς βγαλμένους μέσα από τις παραδόσεις μας και άρρηκτα συνδεμένους με τις αιώνιες ρίζες μας.

Μακεδόνες αδελφοί, Αμυνταιώτες,

Με τη δική σας συμπαράσταση, με συστράτευση ολόκληρου του Ελληνισμού, με κοινούς στόχους και με ενότητα, θα φανούμε αντάξιοι των προγόνων μας. Θα λυτρώσουμε τη γη μας από την κατοχή και θα γυρίσουμε ελεύθεροι σ' αυτήν.

Ακράδαντη πεποίθησή μας είναι ότι θα μπορέσουμε μια μέρα να διοργανώσουμε κι εμείς τη δική μας γιορτή, για να χορέψουν τα παιδιά μας μαζί σας τα ελευθέρια της πατρίδας μας – τα ελευθέρια του Ελληνισμού της Κύπρου.