

**Χαιρετισμός Δημάρχου Καραβά**  
**Εκδήλωση κατακλισμού Επαρχίας Κερύνειας**

**9 Ιουνίου 2014**

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι  
Αγαπητοί συνεπαρχιώτες  
Κυρίες και κύριοι

Εκ μέρους των τριών Δήμων της Επαρχίας Κερύνειας, Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται στην προσφυγιά μακριά από την αγαπημένη θάλασσα της επαρχίας Κερύνειας.

Η μνήμη είναι ο πυρήνας της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου. Τα παιδικά του βήματα, αυτά που γράφονται πιο έντονα και ανεξίτηλα στην καρδιά του, οι άνθρωποι με τους οποίους συμπορεύτηκε, οι μυρωδιές, τα τοπία, τα περιβόλια, οι αναμνήσεις, τα θρησκευτικά προσκυνήματα οι πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις. Όλα όσα θησαυρίζονται και χωνεύονται από τη μνήμη είναι αυτά που συγκροτούν το σημερινό πρόσωπό του. Αν όλα αυτά τα διαγράψει, είναι σαν να διαγράφει την ιστορία του την ίδια.

Στο ατέρμονο πέλαγος του χρόνου, χωρίς άγκυρα, λιμάνι, πυξίδα και τιμόνι, θα παράδερνε ο άνθρωπος, αν έλειπαν οι μνήμες. Δεν θα' χε νόημα η ζωή χωρίς να ανατρέχουμε και στο παρελθόν. Αυτό το παρελθόν, που σφραγίζει την εποχή του, είναι ο παλμός κι η ανάσα του κάθε λαού, του κάθε τόπου.

Το σημερινό συναπάντημα είναι ένα δυνατό κέντρισμα της μνήμης. Η σκέψη γυροφέρνει στου νου τα παρακλάδια εικόνες αξέχαστες και μοναδικές από τη σκλαβωμένη μας επαρχία. Φέρνουμε στη μνήμη μας τις όμορφες εκείνες στιγμές της πολιτιστικής μας παράδοσης με τους διαγωνισμούς και τα θαλάσσια αγωνίσματα στο λιμάνι της Κερύνειας και στο λιμανάκι της Λάμπουσας.

Οι πιο παλιοί θυμούνται τη μεγάλη ικανοποίηση της συμμετοχής στις εκδηλώσεις του κατακλισμού, εικόνες που έχουν έντονα το στοιχείο της περηφάνιας και της προβολής των παραδοσιακών εκδηλώσεων και εθίμων ενός τόπου.

Οι περισσότεροι από τους διαγωνισμούς που θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια ήταν επινόηση των ανθρώπων της επαρχίας Κερύνειας, διαγωνισμοί οι οποίοι συνδέονται με τις κύριες ασχολίες των κατοίκων της περιοχής. Διαβάζω στη συνεχεία ένα απόσπασμα της Αθήνας Ταρσουλη από το έργο της ΚΥΠΡΟΣ Τόμος Α, ένα κείμενο γραμμένο από την ίδια για εμπειρίες του Κατακλισμού που έζησε το 1952. στην Κερύνεια.

«Ύστερα από την πρωινή λειτουργία της μεγάλης ημέρας της Πεντηκοστής, στις 8 Ιουνίου 1952, οι κάτοικοι όλης της γύρω περιφέρειας ξεχύθηκαν στην παραλία της Κερύνειας. Το απόγευμα γέμισαν τα κρηπιδώματα του λιμανιού, τις σκάλες, τις γύρω ακρογιαλιές, τα αραγμένα σημαιοστόλιστα καϊκία, καθώς και τα μπαλκόνια

των σπιτιών, για να παρακολουθήσουν το ωραίο χαρούμενο θέαμα. Το ίδιο έγινε και τη δεύτερη ημέρα του Αγίου Πνεύματος (...). Για πρώτο παιχνίδι ορίζεται ο «ολισθηρός ιστός» (...). Ακολουθεί σε λίγο κολύμπι των διακοσίων μέτρων της πρώτης ηλικίας, έπειτα έρχεται η κωπηλασία και η ιστιοπλοΐα, από τα θεαματικότερα θαλασσινά αγωνίσματα (...). Άλλα παιχνίδια του «Άι-Γιαλού» είναι το ρίξιμο μιας φιάλης μέσα στη θάλασσα, όπου τα παλικάρια, κολυμπώντας με μακροβούτια, ψάχνουν να την εύρουν στο βυθό. Μα και το «κυνήγι της ζωντανής πάπιας», που όλο τους ξεφεύγει, έχει πολύ γούστο, όπως και η «εύρεση του σημαδεμένου μήλου», που επιπλέει ανάμεσα σε άπειρα άλλα στην επιφάνεια του νερού.

Όταν με το ηλιοβασίλεμα τελειώνουν τα θαλασσινά παιχνίδια και οι νικητές παίρνουν τα έπαθλα των, ο κόσμος ετοιμάζεται για το δεύτερο μέρος του προγράμματος, που θ' ακολουθήσει το βράδυ έπειτα από το δείπνο. Και είναι το πρόγραμμα τούτο από τα ωραιότερα της ημέρας, γιατί έχει μορφή καθαρά πνευματική, καλλιτεχνική και λαογραφική, θυμίζοντας κατά ένα τρόπο τους μουσικούς και τους ποιητικούς διαγωνισμούς που εγίνονταν στα αρχαία χρόνια (...).

Όλα αυτά τα οποία με πολλή αφοσίωση και αγάπη δημιούργησαν οι πρόγονοι μας μέσα από την πολιτιστική τους ανάπτυξη προσπαθούμε να τα διατηρήσουμε και να τα προβάλουμε στην προσφυγιά. Είναι η αποστολή μας δύσκολη και το χρέος μεγάλο. Σαράντα χρόνια είναι πάρα πολλά και ήδη οι συνθήκες όπως εξελίσσονται με τα πάμπολλα προβλήματα της οικονομικής κρίσης χρειαζόμαστε πολλές αντοχές για να συνεχίσουμε με αισιοδοξία και πίστη την ανηφορική μας πορεία. Πάντοτε τονίζουμε ότι μια λύση στο Εθνικό μας θέμα για να μπορέσει να αντέξει στο χρόνο πρέπει να διασφαλίζει πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματά μας, την ελευθερία εγκατάστασης, της νομιμότητας και της δημοκρατίας.

Ας συστρατευτούμε όλοι με φάρο και οδηγό μας την σκλαβωμένη μας γη και ας δώσουμε την υπόσχεση ότι έχουμε χρέος να δημιουργούμε και να αναδιπλώνουμε δυνάμεις. Ο στόχος της επιστροφής και της δικαίωσης πρέπει να παραμείνει φωτοδότης ζωής και πρέπει αυτό το στόχο να τον καλλιεργήσουμε και να τον μεταδίδουμε στα παιδιά μας. Οι νέοι μας αποτελούν το μεγαλύτερο στήριγμα μας και στη νέα γενιά εναποθέτουμε τις ελπίδες για διατήρηση της αταλάντευτης θέλησης μας για επιστροφή στους αγαπημένους μας τόπους.

Πριν κλείσω το χαιρετισμό μου θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες εκ μέρους όλων των κατεχομένων δήμων της επαρχίας Κερύνειας προς όλους όσους έχουν συμβάλει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία της σημερινής εκδήλωσης. Η συλλογική δουλειά που γίνεται από τους Δήμους και τα σωματεία της επαρχίας μας είναι ακόμα ένα σημαντικό δείγμα ουσιαστικής προσφοράς, προς την κατεχόμενη γη μας. Συγχαίρουμε δε το Ναυτικό Όμιλο Κερύνειας για τα πολύ αξιόλογα αποτελέσματα που παρουσιάζει με τους αθλητές και αθλήτριες σε όλες τις κατηγορίες των θαλάσσιων αθλημάτων παγκύπρια, καθώς και για τις επιτυχίες των αθλητών του σε διαγωνισμούς στο εξωτερικό.

Να εκφράσω δε για άλλη μια φορά τη χαρά μου και την ικανοποίηση όλων των Κερυνειωτών για τη συστράτευση στο έργο του Ναυτικού Ομίλου και τη βοήθεια που προσφέρουν γονείς και αθλητές που δεν έχουν καταγωγή την επαρχία μας αλλά δηλώνουν φίλοι και συνοδοιπόροι της Κερύνειας. Σας ευχαριστούμε θερμά.

Να τονίσω δε ότι δέσμευση μας παραμένει ότι η δράση των Κερυνειωτών θα πρέπει να συνεχιστεί σε πολλά επίπεδα, και η φωνή της Κερύνειας και των ανθρώπων της να ακούγεται στεντόρεια και δυνατή. Η κάθε Κερυνειώτικη παρουσία είναι σημαντική και τη χρειαζόμαστε σε όλες εκδηλώσεις μας για να μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας να στέλνουμε τα ανάλογα μηνύματα.

Καλή δύναμη σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.

Γ. Παπαϊωάννου

Δήμαρχος Καραβά

9 Ιουνίου 2014