

Χαιρετισμός Δημάρχου

Εκδήλωση Φιλολογικό Μνημόσυνο Μίκη Σιακαλλή – 11 Οκτωβρίου 2013

Πυξίδα ζωής η προσφορά του

Πυξίδα ζωής είναι όλα εκείνα τα ξεχωριστά εφόδια που αντλούμε από το στίβο της ζωής που μας δίνουν κατεύθυνση να προχωρούμε και να δημιουργούμε σε στέρεες βάσεις και σε σωστά πλαίσια. Τέτοια πολύτιμα και σημαντικά εφόδια μας έδωσε μέσα από τη δική του διαδρομή προσφοράς ο αξέχαστός μας Μίκης Σιακαλλής.

Όσοι τον γνώρισαν αξιολογούν το έργο του μοναδικό. Ιδιαίτερα στον τομέα της πολιτιστικής μας παράδοσης. Μια προσφορά ανεκτίμητη, ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα της Τουρκικής εισβολής του 1974. Ήταν ο Μίκης με τις δικές του πρωτοβουλίες, με τις δικές τους ευαισθησίες για τόνωση του ηθικού των προσφύγων μας που διοργάνωνε σειρά από καλλιτεχνικές παραστάσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό για να απαλύνει τον πόνο του ξεριζωμού των συμπατριωτών μας και να προβάλλει με το δικό του τρόπο την τραγωδία της Τουρκικής εισβολής που εξακολουθεί να βιώνει ο τόπος μας. Ήταν η περίοδος εκείνη που μαζί με τη σύζυγό του Μάρω και τη συμπαράσταση αρκετών φίλων, ίδρυσαν τον προσφυγικό λαογραφικό όμιλο «Αδούλωτοι».

Με ρίζες από τη λεμονανθούσα κωμόπολη της Λαπήθου με την αγάπη και την εκτίμηση όλης της επαρχίας Κερύνειας, κατέφερε με τις διακρίσεις του στον αθλητικό τομέα να καταξιωθεί σαν μια ξεχωριστή προσωπικότητα για την οποία όλοι νιώθουμε περήφανοι.

Η δική μου προσωπική σύνδεση με φέρνει πίσω στα μαθητικά χρόνια στο Ελληνικό Γυμνάσιο Λαπήθου. Η εμπνευσμένη καθοδήγηση του μας δημιουργούσε μοναδικές μαθητικές χαρές και νιώθαμε περήφανοι για τα όσα μας έλεγε και μας δίδασκε. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου, συνάδελφους του αξέχαστου Μίκη Δημοσθένη και Μαρία Κύρρη που μας τιμούν με την παρουσία τους απόψε και τους συναντώ μετά από 39 χρόνια. Να κάνω δε μια μικρή αναφορά εκτίμησης και μνήμης για τον επίσης αγαπητό εκπαιδευτικό, συνάδελφο του αξέχαστου Μίκη, Σάββα Κουρουντζή καθηγητή Ιστορίας ο οποίος μας έφυγε την ίδια περίοδο με το Μίκη, το Σεπτέμβριο του 2012.

Μετά το γάμο του με την εκλεκτή της καρδιάς του Μάρω, γίναμε γείτονες με το νέο του σπίτι να είναι στην οδό Ζεφύρου στον Καραβά. Είναι το σπίτι αυτό που έβαλε τις βάσεις για να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια με τις χαρές της ζωής να επικεντρώνονται στα δύο παιδιά του, το Χρίστο και την Έλενα τα οποία συνεχίζουν με αφοσίωση το έργο και την κληρονομιά του.

Μου δίνεται η ευκαιρία απόψε να του στείλω εκεί ψηλά που βρίσκεται τις ευχαριστίες μου, έστω και καθυστερημένα, για τις πάμπολλες φορές που μου έδινε διέξοδο και διευκολύνσεις στις μετακινήσεις μου λόγω άλλων υποχρεώσεων του πατέρα μου, από το σπίτι μου στην ενορία του Αγίου Αντρέα στον Καραβά μέχρι το Ελληνικό Γυμνάσιο Λαπήθου. Τέτοιες μικρές αλλά σημαντικές εξυπηρετήσεις και βοήθεια έδινε συχνά και σε αρκετούς άλλους συμπολίτες μας, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αθόρυβα και με σεμνότητα ο αξέχαστός μας Μίκης.

Το 1991, ζήτησα από τον αγαπημένο Μίκη να μας δώσει μια συνέντευξη για να συμπεριληφθεί στην έκδοση «Καραβάς» του προσφυγικού σωματείου. Μέσα από τη συνέντευξη του έχω εντοπίσει όλα εκείνα τα χαρίσματα του χαρακτήρα του που τον βοήθησαν να δημιουργεί και να προσφέρει με ένα ξεχωριστό τρόπο σε θέματα πολιτισμού και Κυπριακής παράδοσης. Το έργο του ανεκτίμητο και η προσφορά του πολύ μεγάλη.

Είμαι σίγουρος ότι στη συνέχεια θα ακούσουμε πολλές πληροφορίες για την προσφορά του, τις διακρίσεις του στον αθλητικό τομέα, τη συμπαράσταση και την ουσιαστική συμμετοχή του στα αθλητικά σωματεία της επαρχίας μας ΑΠΟΛ Λαπήθου, ΑΕΚ Καραβά και ΠΑΕΕΚ Κερύνειας καθώς και την αγάπη του προς την οικογένειά του, το συνάνθρωπο και την πατρίδα.

Να τονίσω σαν επίλογο στη σύντομη παρέμβασή μου ότι η συνολική προσφορά του Μίκη Σιακαλλή θα είναι για όλους εμάς που τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε πολύτιμη πυξίδα ζωής μια ξεχωριστή σφραγίδα δημιουργίας που θα μας δίνει στήριξη και θα μας καθοδηγεί στα πέτρινα χρόνια της πικρής προσφυγιάς. Η κληρονομιά που μας άφησε τον διαβεβαιώνουμε θα έχει συνέχεια και προοπτική. Είναι η καλύτερη δέσμευση που μπορούμε να του δώσουμε απόψε μέσα από τη διοργάνωση της αποψινής εκδήλωσης.

Σας ευχαριστώ.

Γ. Παπαϊωάννου

Δήμαρχος