

**Χαιρετισμός Δημάρχου Καραβά στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής
«ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ»
του Γιάννη Αθανασόπουλου
Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών, 10.5.2019**

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Κυρίες και Κύριοι,

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών σας καλωσορίζω στην αποψινή παρουσίαση της ποιητικής συλλογής με τίτλο «Σταυροδρόμι» του φιλόλογου Γιάννη Αθανασόπουλου και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.

Ο Γιάννης Αθανασόπουλος ήταν ένας από τους καθηγητές πολλών από εμάς στο Γυμνάσιο της Λαπήθου. Ο νεαρός τότε φιλόλογος ήταν εκείνος που με τον ήρεμο τρόπο του άλλαξε κυριολεκτικά την εικόνα του άκαμπτου καθηγητή που κυριαρχούσε τότε.

Θεωρώ ότι ο Γιάννης Αθανασόπουλος προκάλεσε μια ριζική αλλαγή, μια «επανάσταση», στην αντίληψη μας για τον καθηγητή και κατ' επέκταση για την ποίηση. Δεν ήταν ο σκληρός δάσκαλος με την απειλή του βαθμού ή της τιμωρίας που ανάγκαζε την αποστήθιση, αλλά ο φίλος που προέτρεπε την μελέτη, την μάθηση, την εμβάθυνση.

Κατάφερε έτσι, με ένα τρόπο απλό και αθόρυβο που ο ίδιος ξέρει, να κάμει τους μαθητές και τις μαθήτριες του να αγαπήσουν την ποίηση, να μπούν στο πνεύμα των ποιητών που τους δίδασκε και να καταλάβουν, όχι μόνο τι έγραφαν οι ποιητές και τι μηνύματα έστελναν, αλλά και γιατί τα έγραφαν με τον ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης του ο καθένας.

Η αποστήθιση ποιημάτων, στίχων και στροφών δεν ήταν πλέον αγγαρεία, αλλά απόλαυση και σωστά παρατηρεί ο καθηγητής μας στο προλογικό του σημείωμα ότι μαθητές του που συναντά τόσα χρόνια μετά του απαγγέλλουν στίχους που είχαν αποστηθεί από τότε. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Γιατί μας εμφύσησε την αγάπη στην υπέροχη ελληνική ποίηση, την ανεπανάληπτη Ελληνική γλώσσα, μας έδειξε τον δρόμο στην πνευματική καλλιέργεια.

Όταν λοιπόν συναντηθήκαμε ξανά, χρόνια μετά, και άκουσα από τον ίδιο να λέει ταπεινά ότι έχει γράψει κι αυτός «κάτι λίγα ποιήματα» (έτσι μου είπε) βρήκα την ευκαιρία να του προτείνω να τα παρουσιάσουμε εδώ στο Πολιτιστικό Ίδρυμα των Καραβιωτών.

Βοήθησε πολύ το γεγονός ότι το Πολιτιστικό Ίδρυμα Καραβιωτών έχει ανοίξει τις πόρτες του σε ποικίλες πολιτιστικές ενέργειες - ποιητικές βραδιές, παρουσιάσεις βιβλίων, εκδόσεων και άλλες - επιτελώντας τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε. Αυτός δεν είναι άλλος από την διατήρηση του πολιτισμού μας – στα μέτρα των δυνατοτήτων μας – μέχρι την επιστροφή στη γη μας σε συνθήκες ελευθερίας, μονιμότητας και αξιοπρέπειας.

Μετά από κάποιους ενδοιασμούς δέχτηκε την πρόταση μου και να που απόψε τον έχουμε μαζί μας, με την ποιητική του συλλογή.

Δάσκαλε,

Σε ευχαριστώ.

Εύχομαι σύντομα να βρεθούμε στη Λάπηθο.

Η επόμενη παρουσίαση θα γίνει στον Καραβά.